

Joris op 't Zand



Dag Hammarskjöldpad, juli 2016

Inspiratiebron voor het Vastenboekje

Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor L.C.(Louis) Runhaar,
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort.
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Assisterend pastoor E.Th.F.M.(Ward) Cortvriendt
☎ 06-83986760; ✉ info@wardcortvriendt.eu

Kerkbestuur
Voorzitter L.C.(Louis) Runhaar.
Secretaris mw. L.(Lydia) Janssen,
Sibeliusstraat 14, 3816 ML Amersfoort.
☎ 033-4750663; ✉ secretaris@amersfoort.okkn.nl

Penningmeester P.(Paul) de Leeuw van Weenen,
Julianalaan 39, 3761 DB Soest.
☎ 035-5880135; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij,
Prins Bernhardlaan 21, 6721 DN Bennekom
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid Vacature.
☎; ✉

Kosters contactpersoon: mw. E.L.(Inez) de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort.
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A.(Anita) de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort.
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@kpnmail.nl

Beheerder parochiezaal mw. J.M.(Janny) de Jager-Broer,
Hovenierslaan 9, 3925 BW Scherpenzeel.
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Webmaster mw. I.M.(Ingeborg)van 't Erve-Bosch,
Berliozpad 8, 3816 VK Amersfoort
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:
ING: NL62 INGB 0000 4437 46 (voorkeur)
ABNAMRO: NL30 ABNA 0553 1250 60
T.n.v.: Kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort.

Nummer: *Periode 201701, maart – april 2017*

Kopijsluiting: 26 maart 2017

VOORWOORD

Bisschoppelijke groet bij het begin van de vastentijd 2017

Zuster en broeders,

Met de viering van Aswoensdag op 1 maart begint dit jaar de vastentijd, onze veertig dagen voorbereiding op het Paasfeest. De veertig dagen van deze vastentijd komen overeen met de even lange periode die Jezus in de woestijn verbleef om zich voor te bereiden op zijn openbare leven. En op zijn beurt spiegelde Jezus zich aan de veertig jaren die het volk Israël door de woestijn op weg was naar het beloofde land. Voor Israël staat de woestijn voor het niemandsland waar het volk vanuit de slavernij van Egypte naar de heerlijkheid in het beloofde land niet ómheen kan, maar dóórheen moet. Voor Jezus is het een terugtrekking uit de drukke wereld, uit zogenaamde vanzelfsprekendheden en zekerheden die het normale bestaan kenmerken, om op het spoor te komen van zijn roeping. En zo heeft de vastentijd ook voor ons dan deze beide aspecten: terugtrekking uit zogenaamde zekerheden om de eigen roeping opnieuw te ontdekken en doortocht door het doodse land naar de vervulling van Gods belofte.



Waar halen wij de moed vandaan om ons eigen bestaan kritisch onder ogen te zien? Hoe kan ik leren zien waar ik fout ben geweest, waar mijn leven een kant is opgegaan waarvan ik dagelijks de slechte gevolgen merk, en waar ik het als deelgenoot van de samenleving heb laten afweten? Als Jezus in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld – en wat is die duivel bijbelvast handig en listig, net als de slang in het paradijs! – dan laat Hij zich niet verleiden om door gemakkelijke trucjes macht te verwerven. Geen stenen uit brood, geen uitdaging van de Heer God, geen knieval om over alle koninkrijken der wereld macht uit te oefenen. Jezus' macht zal zich juist openbaren in zijn absolute áfzien van elke macht. En waar haalt Hij de moed vandaan? Uit zijn vertrouwen op zijn hemelse Vader. Hij is namelijk één bladzijde eerder uit het water van de Jordaan opgestaan en heeft daarbij te horen gekregen: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb.” In het vertrouwen op deze hemelse liefdesverklaring bij zijn doop kan Jezus de woestijn in, net zoals Israël dat kon doen na de doortocht door het water van de Rode Zee.

Zo ongeveer halverwege deze veertigdagentijd gaan wij naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer en – indirect – een nieuw kabinet. Gezien de ontwikkelingen in ons eigen werelddeel en ook elders in de wereld brengen de verkiezingen dit keer een bijzondere spanning met zich mee. Onder de vluchtelingen die hun heil in Europa inclusief Engeland komen zoeken, schijnen zich nep-vluchtelingen te bevinden – althans: dat lijken veel mensen te denken. Maar hoe anders is het bemoedigende getuigenis van broeder Johannes in het Maria Skobtsovahuis in Calais! Onder het vele nieuws waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, zijn de echte berichten steeds moeilijker van nep-nieuws te onderscheiden, zodat we niet meer weten wat we voor waar kunnen houden. En er schijnen ook nep-rechtbanken te zijn, die ons vertrouwen in de rechtspraak ondermijnen. Om met Pontius Pilatus te spreken: wat is waarheid?

Waarheid is in de Bijbel geen abstract begrip, maar iets dat je het beste met ‘trouw’ zou kunnen omschrijven – en waar die trouw blijkt, wordt er waarheid gedaan. Ook als Hij door Pontius Pilatus wordt verhoord en uiteindelijk gedood wordt aan het kruis, blijft Jezus er – zelfs in zijn wanhoop – op vertrouwen, dat zijn hemelse Vader zijn belofte “Dit is mijn geliefde Zoon” trouw blijft. Dát is de waarheid die Pilatus met al zijn zogenaamde macht niet kan of durft te begrijpen. Als wij straks in het stemhokje onze stem uitbrengen, kunnen wij ons als christenen niet door angst laten leiden. Ons voorbeeld is niet Pilatus, die bang is voor het verlies van zekerheden of macht, maar ons voorbeeld is Jezus, die door zijn machteloze vertrouwen op de belofte van zijn hemelse Vader alle machten in de wereld overwint.

Ons leven als christen vindt zijn oorsprong in onze doop. Daar worden wij nieuwgeboren uit water en de heilige Geest en krijgen we deel aan de vergeving van de zonden. Wat wil dat laatste anders zeggen, dan dat die zonden – die er wel degelijk nog altijd zijn – geen uiteindelijke macht over ons uitoefenen? Het grote ‘ja’ waarmee God ons bij onze doop als zijn zoon of dochter aanvaardt en door zijn Geest het leven geeft, dat ‘ja’ kan door dat wat wij fout doen of waarin wij tekortschieten, nooit tenietgedaan worden. “Wie is als JHWH onze God, die woont in de hoge, die neerziet in het lage, in de hemel en op aarde!” (Ps. 113, 4-5). Zoals in het scheppingsverhaal de hemel wordt uitgespannen om daarmee een beschermend gewelf over de aarde en alles wat zich daarop beweegt te vormen, zo staat Gods ‘ja’ bij onze doop als een regenboog over ons gehele verdere bestaan, ja over ons leven en sterven. Zoals zijn wil geschiedt in zijn domein, de hemel, moge deze ook zo geschieden op onze goede aarde.

We wensen u een gezegende vastentijd toe en een zalig Pasen!

Joris A.O.L. Vercammen, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem



Pastoraal geschreven

Uitnodiging pastoraat

Er zijn allerlei omstandigheden in het leven die aanleiding kunnen geven voor een pastoraal gesprek. Misschien loopt u al een tijdje rond met vragen, hebt u te maken met ziekte of gaat u op een andere wijze door een moeilijke periode in uw leven. Misschien kunt u niet goed naar de kerk komen en wilt u thuis de heilige communie ontvangen. Wellicht hebt u behoefte aan een gedachtewisseling, een gebed of een zegen. Het kan ook zijn dat u verlangt naar een ziekenzalving (zie bladzijde 10 e.v.) of zoekt naar vergeving en verzoening. Voelt u zich vrij om hierover contact op te nemen met een van ons: pastoor Louis of pastoor Ward.

Pastoor Ward richt zich met name op het pastoraat aan de senioren (70+), pastoor Louis behartigt het pastoraat aan de andere leeftijdsgroepen. Deze pastorale taakverdeling is een richtlijn en geen wet van Meden en Perzen. De pastores hebben onderling overleg over (de verdeling van) hun pastorale taken en houden elkaar op de hoogte van hun pastorale activiteiten, uiteraard voor zover de vertrouwelijkheid dit toelaat. Het is ook mogelijk om een lid van het kerkbestuur attent te maken op voorkomende noden. Laten we niet vergeten om als kerkgemeenschap elkaars ogen en oren te zijn!

Ten slotte horen we graag op welke manier de geloofsgemeenschap voor u van betekenis kan zijn, en ook op welke manier u voor de geloofsgemeenschap van betekenis wilt zijn.

Pastores Louis en Ward

Kerkelijk leven

In de eucharistieviering van 27 november (eerste zondag van de Advent) ontvingen Keelin en Lucas het heilig vormsel uit handen van bisschop Joris (zie verslag bladzijde 19). In dezelfde dienst ontvingen Teus en Gerda een zegen ter gelegenheid van hun zestigjarig huwelijksjubileum. Ook werd de familie van Robert gezegend vanwege zijn uitzending.

In de eucharistieviering van 26 februari treden in het midden van onze parochie toe tot de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk: Henk, Jacob, Lia en Stephanie.

Pastoor Louis

Van het kerkbestuur

Groot werkbezoek

Op 3 mei brengt bisschop Joris Vercammen een werkbezoek aan de parochie. 's Avonds is er dan een gemeentevergadering in aanwezigheid van de bisschop. U ontvangt te zijner tijd meer informatie, maar houdt u nu alvast deze avond vrij.

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur

Kerkebalans

Als het goed is heeft iedereen persoonlijk of per post een brief gehad met de folder van Kerkebalans.



Daarin werd opgeroepen in 2017 (weer) aan Kerkebalans te geven. Van vele mensen heb ik al een reactie ontvangen, een flink aantal heeft zelfs al betaald, maar nog niet van iedereen heb ik een reactie ontvangen. Kijkt u nog eens na of u al gereageerd hebt? Ook met vragen kunt u terecht bij

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Vastenactie

Tijdens de vieringen van 5, 19 en 26 maart en van 2, 9 en 13 april zal de collecte tijdens het offertoriumgezag bestemd worden voor de landelijke vastenactie van de OKK. Het is deze keer voor het Maria Skobtsova Huis in Calais (zie voor een uitgebreide toelichting bladzijde 8). De eindcollectes in deze periode zullen bestemd worden voor al het werk in de parochie.

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester

Vele handen maken licht werk



Onze parochie functioneert dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Dat de geloofsgemeenschap goed 'loopt', kan vanzelfsprekend lijken, maar dat is het zeker niet! Er is altijd behoefte aan nieuwe handen om aan te pakken en nieuwe hoofden om mee te denken. Zo kunnen de redactie van dit parochieblad en het koor bijvoorbeeld versterking gebruiken.

Ook de koffieploeg, de groep die op zaterdag de Open Kerk verzorgt en de gastvrouwen en –heren die bij het begin van de viering bezoekers verwelkomen, hebben behoefte aan uitbreiding.

Wilt u iets (extra's) doen, meldt u dan bij de pastoor of bij een van de kerkmeesters. Vele handen maken licht werk!

Namens het kerkbestuur, Lydia Janssen, secretaris

Verslag synode 19 november 2016

Met Barthold van Hasselt, 2^e synodaal, pastoor Louis Runhaar en enkele parochianen als belangstellenden was ik op de synode. Ter synode blijkt dat bisschop Dick Schoon zich heeft ziek gemeld.



Jaarstukken:

- **jaarverslag 2015-2016 CB:** aangenomen. Meegedeeld werd dat de ingestelde structuurcommissie vóór de synode 2017 met voorstellen komt.
- **jaarrekening 2015 :** aangenomen. Vanuit de synode was stevige kritiek op het feit dat sinds 2011 elk jaar forse bedragen worden uitgegeven buiten de begroting en dat de OKKN aanzienlijk is ingeteerd op haar vermogen.

Verkiezingen

Patrick Groenewegen gaat voor een nieuwe termijn als voorzitter presidium. Margot Kersaan werd gekozen en toegevoegd aan het presidium als lid en vice-voorzitter. Het Collegiaal Bestuur krijgt als nieuw lid namens de synode Martijn Blaauw en als lid vanuit het Utrechtse Teun van Dam.

Kerkbalans

Dringend pleidooi van dhr. Wim A.B om werk te maken van kerkbalans, en wel met een gepersonaliseerde folder per parochie. Ook voor kleine aantallen is de op maat gemaakte persoonlijke folder nauwelijks duurder dan de standaard folder, terwijl onderzoek uitwijst dat ze veel meer vruchten afwerpt.

Bouwen aan vrede

Pastoor Jan van der Steen leidt kort in vanuit Contactorgaan Kerk en overheid. Dominee Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, houdt een boeiende presentatie over het werk van geestelijk verzorgers bij Defensie. Broeder Johannes van de monnikengemeenschap De Goede Herder houdt een indrukwekkend verhaal over pastoraat met vrijwilligers onder de vluchtelingen bij Calais. Ook na officiële opheffing van het kamp aldaar wordt pastorale zorg er gecontinueerd voor wie overbleven én wie nieuw aankomen. Hierna is de Eucharistieviering en de lunch.

Heffing en begroting 2017

Heffingssystematiek

Het voorliggende voorstel voor 2017 heeft aanpassing. Men gaat akkoord met het lumpsumbedrag voor de begroting, maar wil nader overleg in de komende maanden over een structureel-betere verdeelsleutel die ons afhaalt van het 'inhuus aan de fondsen' waarmee de begroting 'sluitend' wordt gemaakt. Er dient een gezondere balans te komen tussen structurele inkomsten en uitgaven. Na toezegging tot nieuw overleg met de begrotingscommissie en de penningmeesters in de komende maanden gaat men er voorlopig voor 2017 mee akkoord.

Begroting 2017

De Thesaurier laat het nieuwe (rode!) handboek voor beheer van financiën en onroerend goed zien (krijgt elke parochie toegezonden). Hij licht toe dat er uitgewerkte plannen zijn voor verhuur van een seminarievleugel als Oud-Katholiek Zalencentrum Alticolense. Onderstreept het belang van vier ogen bij gebruik van bankpasjes én het tijdig actualiseren van de site voor de ANBI.

Er is een motie geformuleerd door 7 parochies (o.m. Amersfoort en Twente) vanuit grote bezorgdheid over de gang van zaken, welke structurele verlaging van de uitgaven bepleit, in balans met de inkomsten uit parochie, én een meerjarenbegroting. Over de motie moet hoofdelijk gestemd worden: met 52 voor, 29 tegen en 18 onthoudingen wordt de motie aangenomen. De motie vraagt ook dat een tussenrapportage aan de synodalen moet worden voorgelegd ruim vóór de synode van 2017. Hierna kan de begroting 2017 met handopsteken en met 3 onthoudingen worden aangenomen.

Duurzaamheid en groene kerk

Na toelichting van de motie groene kerk, door mij en nog vier synodalen ingediend, krijgt deze ruime instemming. Synodalen nodigen nu hun parochies uit om met de site van Groene Kerken aan de slag te gaan en stapsgewijs hun eigen beleid inzake de parochiehuishouding te verduurzamen. Tevens werd aan het presidium verzocht, dit thema op de synode 2017 te agenderen waarvoor synodalen dan hun praktijkervaringen kunnen meebrengen.

Het was óver 17.00 uur toen de lange synodedag (vanaf 9.30) ten einde liep.

Henriette 1^e synodaal, Amersfoort
in samenwerking met André 1^e synodaal Statie Twente

Bij de diensten

Veertigdagentijd

Het karakter van de Veertigdagentijd laat zich goed beschrijven met de drieslag *soberheid*, *spiritualiteit* en *solidariteit*. In deze veertigdaagse periode (zondagen niet meegerekend) bereiden we ons voor op het Paasfeest. Dit kan betekenen dat we ons meer dan gebruikelijk toeleggen op eenvoud, geestelijke verdieping en het delen van onze rijkdom met mensen die het minder hebben dan wij. *Afzien*, *inzien* en *omzien* is een ander ezelsbruggetje om de drie aspecten van de Veertigdagentijd bij elkaar te houden.



De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag (1 maart) met een viering om 19:30 uur in onze eigen kerk. Zoals inmiddels gebruikelijk is geworden, vieren we het begin van deze 'paarse periode' in oecumenisch verband, samen met de geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius, de Bergkerk en de Amersfoortse Zwaan. De vijf zondagse vieringen in de

Veertigdagentijd kenmerken zich – mogelijk evenals het leven thuis – door een wat grotere soberheid. De liturgische kleur is paars, het altaar is bescheiden gedecoreerd en het Gloria en Halleluja worden niet gezongen. De lezingen roepen op ons opnieuw te wenden tot de bron van het leven: “De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en geloof in het evangelie”. Het geld dat we inzamelen in het kader van de Vastenactie is dit jaar bestemd voor het Maria Skobtsova-huis in Calais, een gemeenschap van vrijwilligers en kwetsbare vluchtelingen. Broeder Johannes van de oud-katholieke monastieke Gemeenschap van de Goede Herder is hier werkzaam (zie ook bladzijde 8).

Ook is er dit jaar weer een vastenboekje uitgebracht, met overdenkingen en gebeden om te gebruiken onderweg naar Pasen (zie hieronder). In dit boekje zijn ervaringen verwerkt van een aantal mensen (onder wie enkele Amersfoortse parochianen) die met mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht hebben gemaakt door Lapland in het voetspoor van Dag Hammarskjöld.

Pastoor Louis

Vastenacties

Vastenboekje

Joris op 't Zand 201701

7



Zoals ieder jaar, verschijnt ook nu weer een boekje met overdenkingen en gebeden om te gebruiken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Dit jaar zijn ervaringen verwerkt van mensen die met mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht hebben gemaakt door Lapland in het voetspoor van Dag Hammarskjöld.

De uitgave wordt ook aangeboden als bijdrage aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, het centrale thema in de oecumenische samenwerking tot 2021. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, werd daarom gevraagd een stuk of zeven meditaties te schrijven bij de pelgrimspsalmen uit de Bijbel.

De uitgave heeft als titel 'De ene voet voor de andere'. Ondertitel is: Gedachten en gebeden voor de veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. Het vastenboekje is voor het gereduceerde tarief van €5,= te verkrijgen achterin de kerk.

Vastenactie 2017 - Het Maria Skobtsova Huis¹

Het Maria Skobtsova is een huis in Calais, een gemeenschap van vrijwilligers en kwetsbare vluchtelingen. Uit landen zoals Soedan, Iran, Eritrea, Ethiopië en Afghanistan. Zowel moslims als christenen vinden hun weg naar dit huis. De meesten vluchtelingen in het huis beslisten ondertussen in Frankrijk te blijven. We bieden opvang aan zwangere vrouwen, slachtoffers van geweld en minderjarigen die geen thuis vinden. Aan mensen die omwille van hun omstandigheden even een 'veilige haven' nodig hebben!



Leven en werken in gemeenschap.

Vrijwilligers en vluchtelingen delen samen vaak een kamer in het huis; niet alleen delen wat je hebt maar ook een stukje van je vrijheid, wie je bent. In navolging van Jezus trachten de medewerkers er voor de ander te zijn.

De dagbesteding: gedurende de dag ondersteunen vrijwilligers maar ook de vluchtelingen andere vluchtelingen in en om het huis. De vrijwilligers vinden elkaar dagelijks in het gebedsleven, de bron voor onze gemeenschap

Pastoraat onder de vluchtelingen.

Naast sociale en materiële hulpverlening zijn de medewerkers ook pastoraal aanwezig onder de vluchtelingen. Een luisterend oor, een goed gesprek en er in respect voor die ander zijn. Het is een oecumenische aanwezigheid geworden. Vanuit het huis werken broeder Johannes (Gem. vd Goede Herder/OKKN,) religieuze zusters (RKK) en protestantse dominees nauw samen.

Wie is Moeder Maria Skobtsova?

Het huis is genoemd naar de orthodoxe heilige en martelares Moeder Maria Skobtsova, die tijdens WOII in



¹ In de Oud-Katholiek van februari 2017 staat een uitgebreid artikel op bladzijden 12-19.

haar klooster in Parijs, vluchtelingen en joodse kinderen hielp. Later werd ze zelf slachtoffer van het nazisme.

Wat kunt u/jij zelf doen voor en in deze vastenactie 2017?

De veertig dagen tijd, is een periode waarin wij tot bezinning komen en o.a. denken aan hen die veel moeten missen, weg van huis en haard en alles wat daarbij hoort, een leven van drie maaltijden per dag.

Waartoe bent u bereid om in de veertigdagentijd afstand van te doen? Als voorbeeld noemen we geen alcohol drinken, niet roken, niet uitgaan, sober eten. Met dat alles wat u zich zelf onthoudt en daarbij "geld" uitspaart, kunt u de vastenactie 2017 ondersteunen.

De collecten voor het vastenoffer staan gepland voor 5 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april en 13 april. U kunt ook uw bijdrage overmaken naar de ING –rekening van de parochie, onder vermelding van "vastenoffer 2017".

De contactpersonen voor de Vastenactie 2017 voor onze parochie zijn:

Marjolijn en Hans

Veertigdagentijd in de binnenstad van Amersfoort

Aswoensdag

Deze gezamenlijke viering met de Amersfoortse binnenstadskerken vindt plaats op woensdag 1 maart om 19.30 uur in onze parochiekerk (zie verder bladzijde 7).

Veertigdagentijd-maaltijd "A Home Away From Home"

Op dinsdag 14 maart organiseren de samenwerkende kerken in de binnenstad een veertigdagentijdmaaltijd in de Amersfoortse Zwaan (Lutherse kerk in de Langestraat).



In de zomer van 2016 wonnen twee jonge Amersfoortse architecten (dNA architectuur, uit De Nieuwe Stad) de prijsvraag om flexibele en duurzame huisvesting te ontwerpen voor asielzoekers. Deze prijsvraag 'A home away from home' was een initiatief van het COA, in samenwerking met de Rijksbouwmeester. De tentoonstelling die in maart te zien is in de Lutherse kerk gaat over alle zes de genomineerde ontwerpen.

Programma:

- 17.45 uur inloop
- 18.00 uur welkom, creatief & plenair kennismaken met elkaar
- 18.15 uur samen eten
- 18.45 uur bekijken van de tentoonstelling 'A home away from home'
- 19.15 uur koffie en gesprek: wat/wie maakte dat je je thuis voelde in je nieuwe huis/ je nieuwe stad / je nieuwe land? Wat/wie vormde een belemmering?
- 19.45 uur afronding met het Coventrygebed dat in alle oorlogssteden geboden wordt, een lied en een zegen.

Na afloop is er een collecte. Opgeven graag via Amersfoortsezwaan@gmail.com, zodat men weet voor hoeveel mensen er gekookt moet worden.

Liturgie

Heilig vormsel: open uitnodiging

Goed nieuws! In het najaar komt de bisschop opnieuw naar Amersfoort om het sacrament van het vormsel toe te dienen aan enkele volwassenen. In de voorbereiding op deze heugelijke gebeurtenis gaan er twee of drie avonden plaatsvinden waarin we ons zullen verdiepen in de betekenis van dit sacrament. Als u gedoopt bent, maar het heilig vormsel nog niet hebt ontvangen, bent u van harte welkom om aan deze avonden mee te doen (ook als u nog niet zeker weet of u dit wilt). Voor opgave: bel of mail pastoor Louis. Heel kort: wat is het vormsel? Het vormsel (van 'confirmatio', bevestigen, versterken) is een rite die van oorsprong bij de doop hoort. De bisschop legt de gedoopten de handen op, zalft hen met het heilige chrisma (gezegende, geurige olie), waarbij hij bidt dat zij, die door de doop delen in Jezus Christus, vervuld mogen worden met de zevenvoudige gaven van de heilige Geest. Deze gaven zijn: wijsheid en verstand, raad en sterkte, kennis en eerbied, liefde en ontzag voor God. (Zie Kerkboek, pagina 403, gebaseerd op Jesaja 11, 2-3)

Pastoor Louis

De ziekenzalving

In de afgelopen maanden mocht ik zeven keer het sacrament van de ziekenzalving bedienen. Twee ziekenzalvingen vonden plaats binnen de parochie en vijf op een conferentie. Het waren telkens zeer indrukwekkende en ook emotionele ervaringen. Voor de zieke en voor de kring van betrokkenen, maar ook voor mij als bedienaar namens de kerk. Ik word regelmatig aan deze zalvingen herinnerd, want mijn rode kerkboek ruikt nog altijd naar de geurige olie die bij dit sacrament wordt gebruikt.



Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw (o.a. Tweede Vaticaans Concilie) is de praktijk van de ziekenzalving opnieuw georiënteerd op de vroegkerkelijke manier van doen. Dit betekent dat de ziekenzalving niet beperkt is tot het stervensuur, het zogenaamde 'laatste oliesel', maar ook kan worden toegediend in gevallen van (ernstige) ziekte of psychisch lijden. Net als de eucharistie en het sacrament van de verzoening (biecht) kan de ziekenzalving dus meermalen ontvangen worden.

De zalving van een zieke vindt bij voorkeur plaats in een grotere of kleinere kring van mensen. De priester (van 'presbyter' = 'oudste') leidt het psalmgebed, zegent de zieke, legt hem of haar de handen op en zalft hem of

haar ten slotte met de heilige olie. Na de ziekenzalving kunnen de zieke en de andere aanwezigen de communie ontvangen.

Ook is er (vooraf) voor de zieke gelegenheid om zijn of haar tekortkomingen in alle vertrouwelijkheid bij de priester te belijden en daarvoor vergeving te ontvangen.

De ziekenzalving gaat terug op een praktijk uit de vroege kerk. We kunnen daarover lezen in (o.a.) het vijfde hoofdstuk van de brief van Jakobus:

“Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijd daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel.”

In de periode dat de geschriften van de canon ontstonden, gold (olijf)olie als een geneesmiddel. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10), waarin de wonden van de gewonde man worden verzorgd met wijn en olie. Toch is de ziekenzalving geen medische handeling, maar een *liturgische* handeling. In de kerk geldt het als een sacrament, d.w.z. een werkzaam teken dat de zieke op een heel persoonlijke en fysieke wijze in verband brengt met het Koninkrijk van God, het nieuwe leven in Jezus Christus. Het medicinale karakter van olie is een verwijzing naar deze geloofsrealiteit.



De ziekenzalving geschiedt met olie die voor dit doel gezegend is in de zogeheten Chrismamis (ook wel: Oliewijding). Deze viering vindt plaats op de woensdag van de Goede Week en verwijst onder andere naar het verhaal waarin Maria in de laatste levensdagen van Jezus zijn voeten zalft met kostbare nardusolie (Johannes 12).

Volgens Jezus doet zij dit met het oog op zijn begrafenis. De oliewijding staat dus in de context van het lijden en sterven van Christus én van zijn opstanding en binnengaan in de hemelse heerlijkheid.

In de Chrismamis zegent de bisschop drie oliën: de olie voor de geloofsleerlingen, de olie voor de zieken en het heilig chrisma. Bij de zegening van de olie voor de zieken bidt en spreekt de bisschop deze woorden:

God, u bent de bron van alle troost. Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken gezond gemaakt en hun zonden vergeven. Zend uw heilige Geest over deze olie. Zegen het en maak het tot een teken van uw genade. Sterk allen die ermee gezalft worden, wees nabij in hun lijden, vergeef hun zonden en laat hen naar lichaam en ziel gezond worden. Door Christus onze Heer. Amen. De Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest zegenen ✕ wij met deze olie, die ons mag gaan dienen tot een geestelijke zalving, waardoor de mens, die een tempel is van de levende God, naar ziel en lichaam zal worden gesterkt.

Aan het einde van de viering worden de drie gezegende oliën, vergezeld van een bisschoppelijke groet, door de pastores en andere vertegenwoordigers meegenomen naar de parochiekerken van het bisdom (en tevens naar diverse zorginstellingen). In de Chrismamis staat dus de eenheid en onderlinge verbondenheid van de kerk voorop, de eenheid en verbondenheid die de kerk vindt in de gestorven en verrezen Heer: Jezus Christus.

Een zieke nu, die gezalfd wordt met deze heilige olie, wordt daarmee op diezelfde geestelijke eenheid betrokken. Of anders gezegd: deze betrokkenheid wordt door de ziekenzalving *zichtbaar* en *voelbaar* gemaakt. Net als de andere sacramenten voert de ziekenzalving de zieke terug naar zijn of haar identiteit als christen. Niet de ziekte bepaalt wie hij of zij is, maar de doop. Door de doop behoort hij of zij tot de kerk, het lichaam van Christus. Samen met alle andere gedoopten is de zieke verbonden met Jezus Christus. Hij of zij staat er dus op geen enkele manier alleen voor! “Als één lid van het lichaam lijdt, lijden alle leden mee”, schrijft Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 12). De ziekenzalving is daarmee een indringend teken van solidariteit. Het lijden van de zieke krijgt daarmee ook een andere kleur, wordt méér dan toegeslagen noodlot, individuele ellende of domme pech. Het lijden krijgt een plek in het grotere verhaal van Jezus Christus, die de menselijke conditie aan den lijve heeft ondervonden, tot de dood erop volgde. Goddank bleek dat de weg te zijn naar een glorieuze verrijzenis en opname in goddelijke heerlijkheid.



De auteur van de Jakobusbrief schrijft dat de zieke door het gebed en de zalving zal worden ‘gered’ en ‘opgericht’. In Christus wordt de zieke als mens weer op zijn of haar voeten gezet, in zijn of haar menselijke waardigheid hersteld. Vaak ervaren mensen hartverwarmende bemoediging en kracht om hun lijden te dragen. Ook kan de zalving hen in het aangezicht van de dood brengen tot overgave en geloofsvertrouwen. Dat zijn grote geschenken van de heilige Geest! Soms ervaren mensen na een ziekenzalving letterlijk lichamelijke of geestelijke genezing.

Ook dat mogen we vreugdevol en dankbaar ontvangen als een geschenk en als een teken van de levenbrengende gemeenschap met de verrezen Christus, in wie het Koninkrijk van God nabij komt.

Heilige Vader, heelmeeester van ons leven: vervul uw zieke dienaren en dienaressen met de kracht van uw genezing, houd uw beschermende hand boven hen, richt hen op en red hen. Schenk hen uw Geest die levend maakt, want Gij zijt de bron van het heil, Heer onze God, onze toevlucht, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Pastoor Louis

Verdieping

Terugblik studieavond “Keltische spiritualiteit”

Op donderdagavond 26 januari heeft ds. Roel Bosch ons het nodige verteld over de kloostergemeenschap van Iona en de zogeheten “Keltische spiritualiteit”. Voor de koffie kregen wij uitleg over de Keltische spiritualiteit. Deze wordt gekenmerkt door 3 (mogelijk 4) P’s: Pelgrimage, Poetry en Presence (Penitence).



Na de koffie werd dieper ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de Iona gemeente. Wilt u ook meer weten, bezoek de website: www.ionagroep.nl

Dat de Keltischchristelijke traditie, die veel aandacht heeft voor de natuur, zich mag zich verheugen in een groeiende belangstelling hebben wij gemerkt, buiten een mooi aantal parochianen waren er ook een aantal belangstellenden van buiten.

Bezoek aan synagoge

Op 22 januari brachten jongeren en catecheten van de jongerencatechese samen met enkele belangstellende parochianen en de pastoor een bezoek aan de prachtige Amersfoortse Synagoge in de Drieringensteeg. Een godshuis uit 1727 met een even indrukwekkende als aangrijpende geschiedenis.



Het was een boeiend en zeker ook leerzaam bezoek waarbij de gids al zijn deskundigheid nodig had om de vele vragen te beantwoorden.

MYSTIEKE TEKSTEN LEZEN

Leesgroep met het oog op geloofsverdieping

Wil je meer weten over mystiek? En over wat dit in je eigen leven kan betekenen? Heb je misschien zelf ooit een mystieke ervaring gehad die je leven veranderd heeft? Of heb je juist helemaal geen idee wat mystiek betekent maar ben je er nieuwsgierig naar?

Wij, Dick en Anne Maaïke, nodigen je uit om samen met ons mystieke teksten te gaan lezen. Met deze leesgroep zullen wij ons in mystiek gaan verdiepen en willen wij met elkaar korte mystieke teksten gaan lezen, 1 x per maand op een avond.

Er is een grote schat aan teksten die in mooie en zorgvuldige taal de binnenkant van geloven verkennen. Samen zulke teksten lezen en erover praten, helpt ons om onze eigen binnenkant te leren kennen en ook te voeden. Teksten waarin de auteur zich in de ziel laat kijken en waarin de lezer als in een spiegel zichzelf in de ziel kijkt.

Wij starten op 22 maart om 19.30 uur (tot uiterlijk 21.45 uur). De overige data zijn: 26 april, 31 mei en 21 juni. De eerste avond wordt in Amersfoort

gehouden. Waar de volgende avonden plaats gaan vinden, zullen we in gezamenlijk overleg bepalen.

Je kunt je tot 15 maart a.s. aanmelden via [noordzij.dick@gmail.com](mailto: Noordzij.dick@gmail.com).

Tijdige opgave is gewenst vanwege een maximaal aantal deelnemers. Wil je eerst nog wat meer informatie, spreek ons op een zondag na de dienst dan gerust even aan of bel ons.

We horen graag van je!

Meer weten? <http://www.sporevangod.nl/christelijke-mystiek.html>

Kinderkerk

In het voorjaar ging het hele huis op de kop. Alle kasten werden goed schoongemaakt, soms een nieuw behangetje. De meubels in de boenwas. Zo ging het vroeger. Meestal was het streven om er met Pasen *pico bello* bij te zitten.

In Joodse gezinnen is deze grote schoonmaak voor Pasen een Bijbelse opdracht. Het hele huis wordt gereinigd, het servies zeer grondig afgewassen - bij voorkeur is er zelfs een apart servies voor deze tijd van het jaar. Er mag geen restje van gerezen brood en gist in huis te vinden zijn. Dit ter herinnering aan de uittocht uit Egypte.

Wij, Christenen bereiden ons ook voor op Pasen. Dat gebeurt in de veertigdagentijd. Vroeger met veel regels over vasten, maar nog altijd is de veertigdagentijd een tijd waarin een vorm van vasten wordt gehanteerd.

Het project van de kinderkerk besteedt dit jaar aandacht aan de Grote schoonmaak. De kerk moet er met Pasen *pico bello* uit zien. Hier worden veel kerkleden voor ingezet.

Aan het begin van de dienst als de kinderen naar de kinderkerk gaan komt iemand vertellen over wat hij/zij doet om te zorgen dat alles in de kerk goed loopt (kerkbestuurder, organist, koster, koor).



We rekenen erop dat we met Palmpasen een mooie processie hebben. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een versierde stok meebrengen. De kinderkerk leiding zorgt dat er haantjes zijn.

ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
WO 1 maart 19.30 uur Aswoensdag Eucharistieviering met binnenstadskerken	Joël 2,12-19	vervalt	Matteüs 6, 1-6 en 16-21
Zo 5 maart 10:00 uur 1e zondag van de 40-dagentijd Eucharistieviering	Genesis 2, 4b-9, 15-17 en 3,1-7	Romeinen 5, 12-21	Matteüs 4, 1-11
Zo 12 maart 10:00 uur 2e zondag van de 40-dagentijd Schriftlezing & Gebed	Exodus 24, 12-18	Filippenzen 3, 7-14	Matteüs 17, 1-9
Zo 19 maart 10:00 uur 3e zondag van de 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 17, 1-7	1 Korintiërs 10, 1-13	Johannes 4, 5-26 (27-42)
Zo 26 maart 10:00 uur 4e zondag van de 40-dagentijd Eucharistieviering	1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13	Efeziërs 5, 8-14	Johannes 9, 1-13 (14-25) 26-39
Zo 2 april 10:00 uur 5e zondag van de 40-dagentijd Eucharistieviering	Ezechiël 37, 1-3 (4-10) 11-14	Romeinen 8, 8-11	Johannes 11, 1-4 (5-16) 17-44
Zo 9 april 10:00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7	Filippenzen 2, 5-11	Matteüs 26,1 – 27,66

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week

DO 13 april 18:15	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 13 april; 19:00 Witte donderdag Eucharistieviering	Exodus 12: 1-14	1 Korintiërs 11, 23- 32	Johannes 13, 1- 15
VR 14 april; 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 14 april; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Wijsheid 2, 1 en 12-24	Exodus 12: 21-28	Johannes 18: 1 - 19: 42
ZA 15 april; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 16 april; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Jesaja 51, 9-14	Kolossenzen 3, 1-4	Johannes 20: 1- 18

Kinderkerk (vervolg)

Tijdens de veertigdagentijd is er elke week kinderkerk, ook bij de dienst van Schrift en Gebed.

Iedere maand wordt er een mailtje door de kinderkerkleiding verstuurd met informatie over de kinderkerk en kinderkerk light ochtenden, het thema en de leiding. Mocht u interesse hebben in deze maandelijkse mail (bv omdat u (klein)kind wel eens naar de kinderkerk komt) dan kunt u zich aanmelden via kinderkerk@amersfoort.okkn.nl.



Actie schoenendoos.

In december zijn de schoenendozen, die gevuld waren weggebracht naar een verzamelpunt. Begin februari kwam er bericht dat de dozen naar Irak zijn gegaan. U kunt meer hierover zien op www.edukans.nl

Kerstival

Aan het einde van de kerstvakantie zijn we met een aantal jongeren op zondag 8 januari naar het Catharijne convent gegaan. Daar was een speciale tentoonstelling met de naam "KERSTIVAL"



Kerstival is een uniek en magisch festival vol lichtjes, muziek en warmte. Het staat in het teken van een bijzonder kerstfeest met sneeuw, maretakken en dennengeur. Kerstival is het festival waar vrede op aarde en onenigheid over het kerstdiner samenkomen. Er waren activiteiten te doen en mooie kerststallen te zien. We konden er zelf voor zorgen dat het ging sneeuwen op de schommel. Nadat we het Kerstival hadden bekeken zijn we ook nog een kijkje wezen nemen bij de rest van het museum. Er was speciaal aandacht voor de Tanach - Bijbel – Koran. De heilige schriften. De boeken waren prachtig

om te zien ondanks dat we ze niet goed konden lezen.

Het was erg leuk om samen wat te ondernemen.

Namens de kinderkerkleiding

Jongeren

Opnieuw beginnen

Jongerenbijeenkomst aan het begin van de Veertigdagentijd

Soms zou je wel eens opnieuw willen beginnen, gewoon alles helemaal anders doen. Dat is eigenlijk waar het met Aswoensdag om gaat. De veertigdagentijd is dan de periode om daar mee aan de slag te gaan. Bewust worden van de dingen die je doet. Maar wat moet je als jongere met de veertigdagentijd? Moet je vasten of kun je ook iets anders doen?

Bij 'Opnieuw beginnen' gaan we op onderzoek uit en proberen we al die vragen te beantwoorden. Ook zullen we samen een jongerenviering houden. Wanneer: zaterdag 4 maart; waar: Utrecht

Leringweekend

Gezamenlijk catecheseweekend van de regio's Utrecht en Agath

In de regio's Utrecht en Agath is het inmiddels al een paar jaar gebruikelijk dat het catecheseweekend van de leringgroepen gezamenlijk wordt gehouden. Het jongerenpastoraat verzorgt in samenwerking met de parochies van deze regio's een weekend waarin catechese en ontspanning centraal staan.

Dit jaar wordt het weekend van 24 tot en met 26 maart in Epe gehouden, in het kamphuis 'De Hertekolk'. Er is een groot stuk omheinde grond met bos omheen, waar de jongeren (7-16 jarigen) zich kunnen vermaken.

Het thema van het weekend is 'Op(ge)staan'.

Halverwege de Veertigdagentijd gaan we het hebben over het feest waarnaar we op weg zijn: Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus, na een week van hoogtepunten en dieptepunten is opgestaan uit de dood.

Studentengesprek

Hieronder even wat informatie over de eerstkomende bijeenkomsten (zie ook artikel in het herfstnummer van de JotZ), deze worden in Utrecht gehouden en duren van 19.30 uur tot 21.15 uur.

9 maart: Roeping of job? (priester: pastor of manager) - gesprekspartner: pastoor Bernd Wallet

6 april: Herder-zijn in deze tijd – gesprekspartner: Mgr. Joris Vercammen

Wie interesse heeft om deel te nemen, kan zich aanmelden bij jongerenpastor Michael (michael@okkn.nl)

Ben je 17 en al aan een vervolgopleiding begonnen? Dan ben je natuurlijk ook welkom!

Voor alle activiteiten geldt dat er meer informatie te vinden op de website: okj.okkn.nl

Tijdens de meivakantie wordt een Taizéreis georganiseerd (zie blz. 26)

Clara Gertrudis van Halteren

Op 8 februari was de jaarvergadering. Zoals al jaren gebruikelijk werd er gestart met een heerlijke maaltijd, die een aantal leden gemaakt hadden. Deze keer een rijsttafel. Wat een talenten zijn er toch in onze parochie. Helaas konden een aantal leden door omstandigheden niet aanwezig zijn. En je gelooft het niet: Er meldde zich (net als vorig jaar) een nieuw lid aan. Toen Anne Maaïke de contributie aan het innen was kwam de stem van Wilma: "Ik meld me aan als lid." VAN HARTE WELKOM.

Zoals gebruikelijk werd het programma voor komend jaar vastgesteld.



- 17 mei naar paleis het Loo, naar de tentoonstelling "Chapeaux! de hoeden van Koningin Beatrix"
- 20 september een stadswandeling van Gilde Amersfoort, ter ere van het Lutherjaar "Van katholiek naar gereformeerd?"
- 27 november Kerstattenties maken voor onze senioren
(hiernaast de attenties van 2016)

Op 7 februari 2018 weer de jaarvergadering, dan staan soepen, brood en salades op het menu.

Zet alle data vast in uw agenda! Informatie volgt nog.

Bij de uitjes is iedereen van harte welkom (ook mannen 😊).

Senioren

Vieringen

Op 20 december heeft de Adventviering met de senioren plaatsgevonden. Op de volgende bladzijde een foto van de maaltijd in de behoorlijk volle Joriszal.



De Vastenviering zal plaatsvinden op woensdag 29 maart. De uitnodigingen zullen binnenkort verstuurd worden.

Bezoekersgroep

OMZIEN NAAR ELKAAR.

Wellicht is u bekend dat wij in de parochie een bezoekersgroep hebben. Deze groep is door toegenomen leeftijd van de leden en door individuele omstandigheden, in de laatste jaren geslonken tot vijf personen. De groep van parochianen die inmiddels 70 jaar of ouder zijn, groeit echter door. Voor sommige parochianen uit deze leeftijdscategorie is het problematisch om naar de zondagse vieringen te komen. Zij zijn afhankelijk van vervoer door derden. Bovendien zijn zij nogal eens afhankelijk van verzorging, waardoor het lastig kan zijn om op tijd de deur uit te gaan. De bezoekersgroep en de pastores proberen deze parochianen zo nu en dan te bezoeken en hen bovendien tegemoet te komen door in de Vastentijd en in de tijd van Advent een doordeweekse viering te houden met een later aanvangstijdstip (11.00 uur). Daarnaast organiseren wij een jaarlijks uitstapje en een bijeenkomst in het teken van de Advent. Om deze frequentie te kunnen volhouden zijn wij dringend op zoek naar uitbreiding van de bezoekersgroep. We zoeken parochianen, die de mogelijkheid hebben om één of twee bezoeken af te leggen bij senioren die daar voor in aanmerking komen. Graag zien wij een reactie op deze oproep van u tegemoet.

Bijzondere vieringen

Bijzondere eucharistieviering op 27 november.

Op deze eerste zondag van de Advent vonden in onze parochie tijdens de eucharistieviering verschillende mooie en gedenkwaardige gebeurtenissen plaats. Vandaar de aanwezigheid van onze aartsbisschop mgr. J.A.O.L. Vercammen, die het sacrament van het vormsel toe zou dienen aan Lucas en Keelin.

Tevens ontvingen Teus en Gerda Glazemaker van pastoor Louis de zegen ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum en werd door de pastoor de zegen uitgesproken over de familie van Robert in verband met zijn uitzending.



Velen waren daarom naar onze kerk gekomen om hiervan getuige te zijn. Na de gebruikelijke opening werd de Adventskaars aangestoken en hierbij een toepasselijk gezang ten gehore gebracht. De kinderen van de kinderkerk mochten voorafgaande aan de kinderkerkviering via geocaching, met het gebruik van een aantal GPS apparaten, een soort schat zoeken; zij vonden een zwaard en een schep. (Nieuwsgierig naar geocaching? Op internet is veel informatie te vinden).

“Geloven is niet voor watjes”, zo opende aartsbisschop Joris zijn preek, waarin hij refereerde aan de roerige tijd, waarin onze wereld terechtgekomen is. “Het ontvangen van het heilig vormsel is geen wondermiddel waarmee je toekomst veilig gesteld is. In deze gebroken wereld is het belangrijk elk ogenblik in ons leven waakzaam te zijn en ons bewust te blijven door deze breuken lichtpunten te zien.



God is altijd op zoek naar ons, hij nodigt ons uit en degene die God wil zoeken moet zich niet terugtrekken. We moeten zijn als de vijgenboom, die uitbot en groeit, zo is het ook met het koninkrijk Gods”.

Een woord van medeleven was er voor Robert en zijn gezin. “Kies voor het goede en niet voor een gebroken wereld”, was het advies van Joris. Ook werd stilgestaan bij de 60-jarige huwelijksverbintenis van Teus en Gerda, waar ongetwijfeld ook breukjes waren, maar waardoorheen het licht altijd doorbreekt. “Een toekomst is er voor ons allemaal, als we ons aan hem toevertrouwen”, aldus bisschop Joris.

De bediening van het vormsel volgde op de presentatie van kandidaten Keelin en Lucas door de pastoor en de beantwoording van vragen omtrent het hernieuwen van de



doopbeloften. De hymne "Kom Schepper Geest" vormde de opmaat voor de plechtigheid van zegening en zalving.



Na de heilige communie volgde de zegening van Teus en Gerda en van de familie van Robert. Tenslotte mochten de kinderen uit de kinderkerk vertellen, wat zij gedaan hadden en werden door hen goede gaven in de vorm van een mooie plant overhandigd aan allen, die op deze dag in het middelpunt van de belangstelling stonden.

Na de bisschoppelijke zegen konden gelukwensen worden uitgewisseld en vond onder het genot van een hapje en een drankje een gezellig samenzijn plaats in de Joriszaal.



Betty

Foto's van Wim

Afscheid van Emile Verhey als lector na 39 jaar

Op zondag 11 december nam de parochie afscheid van Emile Verhey in zijn rol als lector. Judith en Emile gingen voor in de dienst van Schrift en Gebed, waarbij Emile voor de laatste maal de voorbeden verwoordde op zijn zeer eigen wijze en Judith de overweging hield.

Wijze twijfel



In een goed gevulde kerk werd de dienst van Schrift en Gebed op de derde adventszondag gevierd. Het thema van de overweging van Judith was 'twijfel'. Twijfel aan het geloof, twijfel waarvan het vroeger niet gebruikelijk was dat je dat hardop zei. Maar nu zijn de tijden anders. Ook Emile refereerde eraan. Hij vertelde dat hij toen hij in het archief van het bisschoppelijk bureau aan het opruimen was hij een brief van zichzelf tegenkwam, uit de jaren tachtig. Hij verwoordde daarin zijn motivatie om nogmaals aangesteld te willen worden voor een volgende termijn als lector. Hij observeerde bij

zichzelf dat hij meer vragen leek te stellen dan een boodschap te brengen in zijn overwegingen. Achteraf gezien vind hij dat wel wijs van zichzelf want daar waar je als lector een boodschap probeert te wringen in de teksten die je gegeven worden voor de betreffende zondag gaat het immers meestal fout is zijn ervaring.

Pastoor Louis bedankte Emile heel hartelijk voor zijn grote inzet, die immer met blijdschap en enthousiasme gepaard gaat. Zijn stijl kenmerkte hij door verzorgd taalgebruik en humor. De bisschop, uit wiens brief aan Emile werd geciteerd door pastoor Louis, deed er nog een schepje bovenop door Emile een pluim te geven omdat hij zo goed de balans wist te houden in de wijze waarop hij het lectorschap invulde.

De school-Verhey

Emile heeft bijna 40 jaren lang het lectorschap vorm gegeven, hij was van de eerste lichte lectoren in 1977. Onze huidige pastoor gaf toe toen nog niet eens te zijn geboren. Gaandeweg en de laatste jaren in heuse voorbeden-lessen, heeft Emile de volgende generaties lectoren een standaard meegegeven hoe men voorbeden doet.



Pastoor Louis noemde het 'de school-Verhey', een hoge standaard die de voorbeden een verdiende eigen plaats in de vieringen heeft gegeven. Emile kreeg van pastoor Louis namens de parochie een stoffelijk bedankje. Vele parochianen waren gekomen om hem hun bliken van waardering te geven voor wat Emile als lector voor de parochie betekent heeft.

Toch nog organist en koorleider

Gelukkig is Emile nog niet van al zijn taken ontheven, hij blijft nog als organist en koorleider ons blij maken in de zondagse vieringen.

Ankie

Diaconaal: Voedselbank

Martine en Hans hebben zich bereid verklaard om namens onze parochie als ambassadeurs op te treden naar de Voedsel bank Amersfoort. Zij brengen graag onder u aandacht dat er een krat in de Jorissaal of in de hal van de kerk staat, waarin u houdbare producten kunt deponeren. Er zijn "boodschappenbriefjes", hierop staat vermeld welke producten u kunt aanleveren. Het is de bedoeling deze rijk gevulde krat(ten) op **maandag 10 april**, voor de Pasen, naar de voedselbank te brengen. Wij rekenen op uw medewerking, waarvoor onze dank.

Stichting Behoud en Beheer

Schilderij pastoor Spruyt

Na de ingrijpende restauratie van het paneel van Jan van Scorel, waarover we al eerder rapporteerden, werd er nog een schilderij onder handen genomen en wel het portret van pastoor Johannes Spruyt. Pastoor Spruyt was pastoor in onze parochie van 1736 tot aan zijn dood in 1762. Wietse van der Velde schrijft in zijn boek "Sint Joris op 't Zand" over hem dat het 'een vredeminnend mens' was en daar moeten we het mee doen. Zijn portret, geen groots schilderwerk, verkeerde in bijzonder slechte staat en stond al jaren op zolder. In het verleden had men pogingen aangewend om het doek te verstevigen en aan de achterzijde een dikke laag vernis o.i.d. aangebracht. Het doek was overal gaan bollen en het raamwerk bleek totaal door de houtworm vermolmd. Restaurator Tjebbes heeft het doek weer zo goed mogelijk hersteld en op een nieuw raam gezet. Binnenkort kunnen we pastoor Spruyt weer laten zien. Het is nog steeds geen kunstwerk van allure, maar kan weer gezien worden en is behouden en dat is wel zo netjes voor de oud-pastoor.

Joriszaal

De laatste maanden heeft u kunnen genieten van het werk van René Doornekamp in de Joriszaal. Een gevarieerd aantal onderwerpen heeft hij met strakke hand op het doek gebracht. We danken René voor de mogelijkheid om zijn schilderijen te exposeren. In de wandelgangen was veel positief commentaar te horen op zijn werk. Als vervolg op deze expositie zult u binnen een paar weken worden getraakteerd op fotowerk van een paar parochianen. Velen van ons maken foto's op vakanties, in eigen tuin of bij diverse gelegenheden, maar we zien vaak niet meer dan wat familie- en vakantieplaatjes. Een paar mensen laten nu wat extra's zien uit eigen werk.

Vitrine

Na de uitstalling van de kerststalletjes van Mieke in de kersttijd, nu een hele andere inhoud. In de Veertigdagentijd is een gevarieerd aanbod te zien van crucifixen en kruisjes van de bestuursleden van de Stichting Beheer & Behoud. Nagenoeg alle voorwerpen stammen uit de voorbije eeuw, maar zelfs binnen die betrekkelijke korte tijd een groot aantal stijlen en vormgevingen. Achterin de kerk, van harte in de aandacht aanbevolen.

Van Puzzel tot Paneel.

Het is een hele puzzel om voldoende geld bijeen te brengen om aan de verplichtingen van het beheer van ons kunstbezit te voldoen.



Zoals eerder gemeld is het volgende project de restauratie van Het Paneel (uit 1525) – waarop het vinden van het beeldje staat afgebeeld. Om specifiek voor dit doel geld bijeen te brengen wordt een puzzelactie gehouden.

Van de afbeelding van het paneel is een puzzel van 1.000 stukjes gemaakt. Parochianen worden uitgenodigd stukjes te kopen (€ 0,50 per stukje) en deze op de nu nog bijna lege achtergrond te (laten) plakken. Na het kiezen van de stukjes worden deze met een lijmspray plakkerig gemaakt, zodat verplaatsen mogelijk blijft. Er is een foto op bijna dezelfde maat als voorbeeld.

Graag nodigen wij u allen uit om mee te puzzelen!

Schoonmaken

Handen uit de mouwen.

Voor zaterdag 1 april (geen grap) is de Grote Poets van de kerk gepland. Het hele jaar door verzorgen Evert en Irene het reguliere schoonhouden. Maar er is meer te doen zoals; kerkrampen wassen – binnen en buiten – de buiten portiek, “hoog” stof afnemen, orgelkoor, trap en halletjes, de Mirakelhoek. Al deze plekken verdienen eens per jaar een poetsbeurt.

Daarom nodigen we een ieder uit om de handen uit de mouwen te steken.

Wij beginnen die dag om 10.00 uur, met een lunchpauze om 12.30 uur.

Aanmelden is handig (voor de lunch) en kan bij Evert.

Open Kerk vervalt die dag – op natte vloeren kunnen bezoekers uitglijden.

Ook gaan we voor het hoogfeest van Pasen weer koperpoetsen. Deze keer op dinsdag 11 april om 14.00 uur – met traktaties bij de thee / koffie.

Amersfoortse kerken

Wereldgebedsdag



Wij houden dit jaar weer één viering van de Wereldgebedsdag in Amersfoort. Heel kort geleden hebben de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort besloten dat daar toch weer een viering kan worden gehouden. De viering komt uit de Filippijnen. Het thema is: EERLIJK. Onze viering wordt gehouden op vrijdag 3 maart om 10.45 uur in de kapel van het moederhuis, Zuidsingel 40 in Amersfoort.

Do de Haart

Nieuwe voorzitter Raad van Kerken Amersfoort

Josephine van Pampus, pastoraal werker van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is benoemd als nieuwe voorzitter. Josephine neemt altijd deel aan het overleg van de binnenstadspastores en dus ook bekend is met onze parochie.



Reizen

Taizéreis 2017

In de meivakantie 2017 (23-30 april) organiseert het Oud-Katholiek Jongerenpastoraat in samenwerking met Taizé in Amsterdam een groepsreis naar Taizé. Daar in dat kleine Franse dorpje komen jaarlijkse duizenden jongeren bij elkaar. Naast Nederlandse jongeren ontmoet je ook jongeren vanuit de hele wereld. Er is een dagelijks programma en er is tijd om te ontspannen. We reizen per bus en slapen in barakken op het kloosterterrein. Voor wie? Jongeren van 15-17 en 18-29 jaar (eigen programma onderdelen) Wanneer? Zondag 23 tot en met zondag 30 april Wat kost het? Ongeveer €180 per persoon (incl. reis, eten en verblijf). Aanmelden? Via de link op de website (www.okj.okkn.nl).

Meer informatie? Voor vragen kun je terecht bij jongerenpastor Michael *Mochten de kosten een probleem zijn, laat het dan weten.*

Vrouwenontmoetingsdagen

Van 15 t/m 18 juni organiseert de stichting O.K. Vrouwen in Beweging opnieuw vrouwenontmoetingsdagen in Wahlwiller.

Een plek onder de zon...

Wonen, je thuis voelen, veiligheid, huis van God, hoe ziet jouw droomhuis eruit? We gaan met elkaar in gesprek en aan de slag over onze plek onder de

zon. We maken een excursie naar een naburig klooster en natuurlijk bezoeken wij de boekhandel in Wittem, waar prachtige verhalen te vinden zijn. Al met al, een weekend om aan mee te willen doen !

Prijs voor het gehele weekend (4 dagen/3 nachten volpension, koffie/thee inbegrepen): € 185,00 voor een gewone kamer (douche en toilet op de gang); Donateurs van de Stichting OKViB krijgen 10 euro korting.

Meer informatie en opgave: ✉ rinahoman@live.nl of ☎ 078-6454189

Zomerkampen

Het Landkamp is dit jaar van 22 juli t/m 29 juli en zal plaatsvinden in het mooie Zeewolde. Het programma zal bomvol Nederlandse activiteiten staan.

Zaklopen, koekhappen en spijkerpoepen zullen zeker op het programma staan. We treden in de voetstappen van de Nederlandse voorvaders. Van de holbewoners naar de Zeehelden, de in-polderaars door naar de ingenieurs die de Zee buiten de deur houden. Het Nederlands elftal en Koningsdag.



Alles komt voorbij. Onder begeleiding van ervaren vrijwilligers gaan wij er weer een gezellige week van maken. Slapen doen wij in grote tenten waar de kinderen (8 t/m 10 jaar), tieners (11 t/m 14 jaar) en jongens en meisjes apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een speciaal dieet volgen geef dit dan aan bij de opmerkingen, zodat de kok voor jou een speciaal bord klaar maakt met gezonde Hollandse-pot.

De kosten voor landkamp zijn €75,- per deelnemer. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de O.R.K.A. een subsidie van €50,- per deelnemer geeft. Opgeven bij Lisa, via de folder of het aanmeldformulier op de website.

Ook het ZomerActiviteitenKamp zal in Zeewolde plaatsvinden en wel van 29 juli t/m 5 augustus. En ook tijdens het ZAK is het Oranje Boven! Wellicht duiken we wel in de Nederlandse Ontdekkingsreizen of spelen we het Nederlands Elftal na. Het wordt in ieder geval weer een spannende en actieve week voor iedereen van 15 t/m 19 jaar. En voor maar €120,- ben je erbij! Deze lage prijs komt door een subsidie van de O.R.K.A. van €75,-.

Aanmelden bij Claudette, via de folder of het aanmeldformulier op de website.

Concerten

Vespers

De Vespers in de Sint Joriskerk worden georganiseerd door de Raad van Kerken – Amersfoort.

Zaterdag 4 maart in de Lijdenstijd m.m.v. het St. Joris Kamerkoor

Aanvang : 17:00 uur, de toegang is vrij (collecte na afloop)

Voor meer informatie: ☎ 06-21616867 of ✉ basramselaar@kpnmail.nl

Stabat Mater

Vrijdag 24 maart om 20.00 uur in de Edesche concertzaal.

Twee Stabat Maters (Pergolesi en Scarlatti) worden vertolkt door Marjon Strijk (sopraan), Gabriëlle Nijhuis (mezzosopraan) en Henk van Zonneveld (orgel).



Matthäus Passion

De Nederlandse Bachvereniging (o.l.v. gastdirigent Vaclav Luks) vertolkt één van Bachs meest geliefde werken.

Zestien zangers, onder wie sopraan Marjon Strijk, zingen de hele Matthäus. Onder andere in:

TivoliVredenburg in Utrecht op 10 april (19.00 uur)

Grote kerk in Naarden op 9 april (14.30 uur), 12 en 13 april (19.00 uur), 14 en 15 april (11.30 uur)

Agenda				
maart				
wo	1	19.30	Kerkgebouw	Aswoensdag
do	2	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	3	10.45	Kapel moederhuis	Wereldgebedsdag
za	4	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		17.00	Sint Joriskerk	Vespers
		17.30	Utrecht	Jongerenbijeenkomst "Opnieuw beginnen"
do	9	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Utrecht	Studentgesprek met Bernd Wallet
za	11	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	12	19.45	Elders	Huiskring
di	14	16.00		Diocesane vergadering
		18.00	Amersfoortse Zwaan	Veertigdagenmaaltijd
do	16	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	17	20.00	Kerkgebouw	Taizéviering
za	18	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur

maart (vervolg)				
wo	22	10.00	Utrecht (ORKA)	Emeritikring
		15.00	Joriszaal	Kerkbestuurvergadering
		19.30	Joriszaal	Kostersoverleg
		19.30	Elders	Mystieke teksten lezen
do	23	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vr	24	18.00	Epe	Leringweekend t/m 26 maart
		20.00	Ede	Stabat Mater
za	25	10.30	Kerkgebouw	Doopviering
		12.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	26			Kopijsluiting Joris op 't Zand
wo	29	9.00	Joriszaal	Redactievergadering

		11.00	Kerkgebouw	Seniorenviering
do	30	16.15	Elders	Studiedag pastores
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
april				
za	1	10.00	Kerkgebouw	Grote Poets (geen Open Kerk)
do	6	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Utrecht	Studentgesprek met Joris Vercammen
za	8	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	9	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
			Jorishal	Joris op 't Zand komt uit
		14.30	Naarden	Matthäus Passion
ma	10	19.00	Utrecht	Matthäus Passion
di	11	14.00	Joriszaal	Koperpoetsen
wo	12	19.30	Utrecht	Olievinding
		19.00	Naarden	Matthäus Passion
do	13	19.30	Kerkgebouw	Witte Donderdag
		19.00	Naarden	Matthäus Passion
vr	14	19.30	Kerkgebouw	Goede Vrijdag
		11.30	Naarden	Matthäus Passion
za	15	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
		11.30	Naarden	Matthäus Passion
		21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	16	10.00	Kerkgebouw	Pasen
Vooraankondigingen				
23 – 30 april			Frankrijk	Taizéreis
3 mei			Joriszaal	Gemeentevergadering
17 mei			Apeldoorn	Uitstapje Clara
15 – 18 juni			Wahlwiller	Vrouwenontmoetingsdagen
22 – 29 juli			Zeewolde	Landkamp
29 juli – 5 augustus			Zeewolde	ZomerActiviteitenKamp

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>

Landelijk: <http://okkn.nl/>

Redactie Joris op 't Zand:

L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van 't Erve,
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom.

Kopij: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Kopijsluiting: 26 maart 2017

Administratie:

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Oud-katholieke parochie, Amersfoort

Joris op 't Zand

Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2017 01